

KORTRIJK?

Kortrijk ligt aan de Leie, levensader van de ganse regio Zuid-West-Vlaanderen, schurkend tegen de Franse grens. Lille ligt op fietsafstand van het centrum van Kortrijk maar ook Gent en Brugge liggen in de nabijheid met een autorit van 40 minuten. Kortrijk wordt vaak omschreven als wereldstad op de leest van een dorp. Met zijn 80 000 inwoners en klein maar gezellig stadscentrum is Kortrijk heel bevattelijk. Alles ligt op wandelafstand van elkaar. Een heel fijn historisch centrum wordt aangevuld met vooruitstrevende stadsvernieuwingsprojecten. Je kijkt je ogen uit.

Creatieve stad aan de Leie

De Kortrijkse creativiteit zit ingebakken in het DNA van de stad en haar inwoners. Sedert 2017 maakt Kortrijk deel uit van het prestigieuze netwerk van 'Creative Cities' van UNESCO. Dat netwerk bestaat uit steden die creativiteit gebruiken om zich duurzaam te ontwikkelen. Kortrijk behoort tot het kranse steden dat uitblinkt in het domein 'design' en bij uitbreiding 'design thinking'. Dit is ook zichtbaar in de stad. De 7 nieuwe bruggen blinken allemaal uit in hun ontwerp en geven de stad dat tikkeltje extra. Maar denk ook aan de wereldvermaarde beurs Interieur, de geschiedenis van kunstwerkstede Decoene, de reconversie van de vlasindustrie naar internationaal vermaarde maakbedrijven.

Het Buda-eiland is hiervan de exponent. Dit eiland midden de Leie is de thuis van alle creatieve organisaties. Het gonst van de creatieve energie op en rond het eiland. Broelkaai 6 kan daarbij gezien worden als dé toegangspoort tot de buurt. Deze bruisende ontmoetingsplek is een vitrine voor creativiteit. Spring zeker eens binnen voor een van de expo's, kleine evenementen, de prachtige tuin of kom er even tot rust met een hapje en een drankje.

Maar ook op tal van andere plaatsen in de stad duiken creatieve initiatieven op. Een wandelroute van 6,5 km verbindt ze met elkaar. De Kortrijk Creative City Tour leidt je langs 6 creatieve buurten. Ontdek onderweg unieke landmarks, shops, horeca én events in de binnenstad. De wandelkaart is gratis te verkrijgen bij Toerisme Kortrijk.

Unesco-werelderfgoed

Typerend voor Kortrijk is dat al die moderne architectuur gecombineerd wordt met bijzonder historisch erfgoed. Het stadszicht bij uitstek zijn de Broeltorens aan de Leie. De iconische torens zijn overblijfselen van de middeleeuwse verdedigingsgordel van de stad.

Maar het recent gerestaureerde Begijnhof uit de 13e eeuw (Unesco Werelderfgoed) is ongetwijfeld het mooiste in Vlaanderen. Je kan er flaneren langs authentieke witte huisjes en in het bijhorende belevingscentrum maak je een sprong in de tijd. Even bekomen van al dat moois doe je in een koffie- en eethuis. Binnenkort vindt ook de toeristische dienst een nieuwe thuis in het Begijnhof, waardoor deze betoverende site nog beter ontsloten wordt.

Ook het Belfort vind je op de lijst met Unesco-werelderfgoed. Het Belfort is het pronkstuk van de levendige Grote Markt en wordt omringd door een groot aantal terrassen. Je kan er ook het historische stadhuis in laatgotische renaissancestijl bewonderen. Naast de Markt bevindt zich de Sint-Maartenskerk. De kerk herbergt een schat aan kunstwerken en een volwaardige 19e-eeuwse beiaard. De 83 meter hoge toren is van ver zichtbaar en bepaalt de skyline van de stad. Vanaf de zomer van 2021 wordt deze toren permanent opengesteld voor het publiek. Een nieuwe manier om Kortrijk op hoog niveau te ontdekken.

Op het ritme van de Leie

De creativiteit van de stad zet zich ook door in de architectuur. Een bezoek aan Kortrijk is niet compleet zonder dat je een terrasje aan de verlaagde Leieboorden meepikt. Deze plek, met zicht op de statige Broeltorens, mag zich met trots de 'mooiste publieke ruimte van Vlaanderen' noemen. Je kan de benen onder tafel schuiven bij een uiteenlopend gamma horecazaken. Of je nu houdt van Aziatische street food, verfijnde gastronomie of gewoon een goedgetapte Kortrijks pils, je komt hier sowieso aan jouw trekken. Ook de ligging aan de Leie zorgt voor een topbeleving. Ondertussen zie je een van de vele plezierbootjes voorbijglijden. Bootverhuur kan via een aantal Kortrijkse rederijen.

Wat verder stroomafwaarts langs de Leie vind je Buda Beach. In de zomermaanden is dit dé pleisterplaats voor elke Kortrijkzaan die van het goede leven houdt. Wil je je even een van hen voelen? Pik er een strandstoel uit en geniet aan de bar van het fraaie zicht op de Collebrug. Deze markante S-vormige brug markeert de skyline op Buda Beach. De 203 meter lange overspanning brengt voetgangers en fietsers in een oogwenk terug naar het hippe Buda-eiland. Niet vooraleer je je eerst vergaapt aan de halsbrekende toeren van skaters, bladers en bmx'ers op de skatebowl, ooit de grootste van de Benelux.

Aan de andere kant van de stad stroomt de Leie Kortrijk binnen aan Texture. Dit museum vertelt het verhaal van de linnen- en vlasnijverheid. Een verhaal met sterke wortels dat getuigt van straf vak- en ondernemerschap, van gedurfde innovatie en wendbaarheid en van zichzelf voortdurend heruitvinden. De markante gouden voorgevel is een echte eyecatcher en verwijst naar de bijnaam van de Leie als 'Golden River'.



KORTRIJK

Dynamische stad in volle ontwikkeling

Net zoals de Leie, de ader van de stad, staat Kortrijk nooit stil. Het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide is in dat opzicht zeker een vermelding waard. Dé trekpleister is hier het zwembad Lago Kortrijk Weide. Met onder meer 5 adembenemende glijbanen, de langste wildwaterbaan van de Benelux, binnen- en buitenbaden, wellnessfaciliteiten en een brasserie kan je alleen al op deze plek een dagje plezier beleven. Naast het zwembad vind je bovendien de evenementenhal Depart, een Urban Sports Park, de co-creatiehub Hangar K en het Nelson Mandelaplein, een ontmoetingsplek die zich perfect leent voor grote evenementen.

Altijd iets te beleven

Wie over evenementen spreekt, denkt bij Kortrijk ook aan muziek. De vernieuwde muzieksite profileert zich als het muzikale hart van de stad. Je vindt hier o.a. het stadscafé Pand.A (waar altijd wel een optreden doorgaat) en de concertzaal De Kreun. Dat is tevens de thuisbasis van concertorganisatoren 'Wilde Westen'. Deze creatieve bende organiseert optredens en festivals.

Een andere sterke speler in het culturele aanbod vind je iets verder: Schouwburg Kortrijk. Dit is één van de best bewaarde stadstheaters in Europa. De Schouwburg vierde zopas zijn 100-jarige jubileum, maar het aanbod voelt allesbehalve gedateerd aan. Je ziet er eigentijdse theaterproducties, poëzie, projecties, optredens, ...

Paradijs voor cultuurliefhebbers

Het mag dus duidelijk zijn dat Kortrijk een topbestemming is voor cultuurliefhebbers. Ook 2021 kondigt zich op dat vlak veelbelovend aan. Van 26 juni tot 24 oktober 2021 vindt de tweede kunsttriënnale van Kortrijk plaats. In het internationale kunstproject Paradise staat de utopische droom van het paradijs centraal, met een waaier aan interpretaties van dat concept. Het project put inspiratie uit onze tijdsgeest. Het is een reactie op onze huidige leefwereld, die soms mijlenver verwijderd lijkt van een hoopvolle, positieve en utopische omgeving. Paradise Kortrijk wordt een dynamische en vrije stadstentoonstelling, met een ambitieuze lijst van Belgische en internationale kunstenaars.

De reacties op de voorganger 'Play' waren steevast uitermate lovend. Het stad-festival lokte in 2018 zo'n 175.000 bezoekers naar Kortrijk. Dat belooft alvast voor Paradise. De triënnale wil opnieuw een groot en divers publiek bereiken: gezinnen, kunstliefhebbers en mensen van alle leeftijden en met diverse achtergronden die hedendaagse kunst op een andere, persoonlijke manier willen ervaren.

Trendy shoppingadresjes

De creatieve vibe die Kortrijk kenmerkt, zet zich ook door in de trendy shoppingadresjes die her en der opduiken. Je ervaart het creatief ondernemerschap aan den lijve wanneer je binnenstapt in een van de vele hippe winkels. K in Kortrijk is een overdekt winkelcentrum van 34.000 m². Het complex grenst aan de autovrije winkelstraten van de stad. Je vindt er een mix van alle mogelijke winkels, van grote ketens tot unieke boetieks. Weer of geen weer, in Kortrijk kom je als shopper altijd aan je trekken. En het beste nieuws: al dat moois vind je op wandelafstand van elkaar. Kortrijk is een compacte stad op mensenmaat, met de allures van een grootstad.

Stad vol smaak

Kleine honger of grote dorst gekregen van al dat shoppen? In Kortrijk zijn er genoeg leuke pauzeplekken om je benen onder tafel te schuiven en even heerlijk te genieten. Er is voor elk wat wils, gaande van huisgemaakte dranken over verrukkelijke zoetigheden tot smaakvolle vegan gerechten. Mag het wat meer zijn? Dan is er ook een verfijnd aanbod gastronomische restaurants. De culinaire gidsen weten Kortrijk ondertussen goed te vinden en dat wordt bekroond met verschillende toprestaurants in de Gault&Millau gids en een opname in de Michelinigids.

De Kortrijkse brouwerijen zorgen ervoor dat wat in het glas zit daarbij niet verbleekt. Brouwerij Omer Vanderghinste krijgt alleen maar lovende reacties voor zijn bekendste bier, Omer. Traditional Blond. De brouwerij zet ook de deuren open van een modern bezoekerscentrum. Een aantal kleinere, ambachtelijke brouwerijen vervolledigen het aanbod. Je proeft hun brouwsels in bruisende uitgaansbuurten zoals de Vlasmarkt of de Burgemeester Reynaertstraat.

Meer info: www.toerismekortrijk.be